

## De Lakeland Terrier

Toch kan men er uren lopen of fietsen zonder iemand tegen te komen. Je dient je reisroute goed te plannen en je moet er zeker voor zorgen dat je een goede kaart tot je beschikking hebt, een goede conditie is eveneens noodzakelijk. Het af te leggen traject kan nogal eens tegenvallen; daarmee dient men in verband met het noodzakelijk onderdak en proviand terdege rekening te houden. De bergen lijken niet zo hoog, toch zijn ze vaak lastig te "nemen", vooral vanwege de vele losliggende stenen. Naast de bergen zijn er de talrijke meren; het diepste meer is Wastwater, 258 feet en het langste is Windermere, 10,5 mijl.



En als men geluk heeft komt men op de ontdekkingsreis nog een plaatselijke hondenshow tegen, waar de Fell Terrier bewonderd kan worden. Deze terriers worden nog steeds gefokt en gebruikt voor de jacht.

Het klimaat kan voor verrassingen zorgen. Zo is het weer mooi en binnen de kortste tijd kan

het zeer hard regenen of zelfs sneeuwen. De invloed van de Ierse Zee is daar debet aan.

In dit soms wat weersgesteldheid en terreinomstandigheden betreft ruwe landschap, heeft de Lakeland Terrier zijn diensten moeten bewijzen.

Maar de schoonheid, de rust, de uitgestrektheid van de vergezichten, het geluid van kabbelend water tussen de rotsen, de afwisseling van het landschap maken het Lake District tot een onvergetelijke ervaring, een "glorious" land!!!



*Links een Fell Terrier, rechts een Border Terrier.*

